

Hallo beste mensen,

Om te beginnen willen we onze excuses aanbieden vanwege het feit dat we jullie nu pas weer een nieuwsbrief sturen. Reden is met name de vele activiteiten en de beperkte tijd die we ter beschikking hebben. Daarom in deze nieuwsbrief alle nieuwsfeiten van het afgelopen jaar.

Nieuwe bestuursleden

Zoals jullie wellicht al weten, hebben we nu een echt stichtingsbestuur Umoja Rijsbergen! Hieronder een kort 'voorstelrondje':

Vreni van Tiggelen...

"Mijn man Piet en ik hebben het project 'schoolkinderen' binnen de Stichting Pamoja onder onze hoede gehad. Mijn man is drie jaar geleden overleden en nu heb ik weer de moed om ermee verder te gaan. Ik wil dit zo veel mogelijk zelf met de leerlingen en de scholen regelen. Dit is ook de reden waarom ik uit het bestuur van Pamoja ben gegaan. Tot nu toe heeft Terry, onze manager in Kenia, de leerlingen onder haar hoede gehad. Jammer genoeg verliep de communicatie erg stroef, vandaar dat ik heb besloten zelf het heft in handen te nemen. Vorig jaar was ik dus met deze missie naar Kwale (Kenia) vertrokken. De scholen waarop de kinderen zitten heb ik bezocht en ook de schoolleiding gesproken. Het schoolgeld kan ik direct naar de scholen zelf overmaken.

We hebben nu de afspraak dat zij mij informeren als het goed gaat, maar ook als er problemen zijn. Ook de leerlingen zelf kunnen mij mailen. Voor de acute problemen blijft Terry het aanspreekpunt. Omdat het niet goed is zonder stichting te werken, kon ik mij bij Umoja aansluiten en de Stichting 't Groenland zorgt voor het geld voor de leerlingen. Ondertussen is er op het terrein van de ambachtsschool Pamoja een voortgezet onderwijschool voor meisjes gestart. Het Groenland heeft voor deze school banken en stoelen bekostigd. Kinderen die gesponsord worden komen uit zeer arme milieus. Ik zal zorgen dat wij leerlingen naar deze school kunnen sturen. De plannen voor de toekomst zijn om twee maal per jaar naar Kenia te gaan op momenten van schoolwisseling en examens. Op deze wijze hoop ik wat meer zicht op de schoolloopbaan van de leerlingen te hebben.

Mijn activiteiten zijn dus tweeledig: a. sponsorproject leerlingen voortgezet onderwijs en b: de Nursery (kleuterschool) in Vuga.”

Carl van Kuijck...

“Sinds Piet en Annette Borsje in Rijsbergen wonen, is het contact met hen nog intensiever geworden. Zodoende ben ik vorig jaar februari en dit jaar in juni samen met Piet naar Kenia geweest om met de mensen van de Dovenschool in Kwale te overleggen over de opzet en bouw van een Dovencentrum. Ik ben inmiddels begonnen met het ontwerpen van woon- en werkruimtes. Ik heb in Rijsbergen een eigen Ontwerpstudio. Ik ben penningmeester van de stichting.”

Jaap Boot...

“Mijn naam is Jaap Boot, een goede vriend van Vreni en Piet Borsje. Net als Piet in aanraking gekomen met de mensen in Kwale door het echtpaar Piet en Vreni van Tiggelen. Ook ik ben in Kenia (Kwale) geweest: eerst met een groep sponsors, en daarna nog een keer met Piet Borsje. Zeer indrukwekkende ervaringen waren dat. Als secretaris van de stichting heb ik het schrijven van deze nieuwsbrief van Piet overgenomen. “

Nieuwsfeiten van het afgelopen jaar:

De basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Kwale:

De door ons betaalde sportleraar George doet het prima. Op verzoek van George hebben we de nodige sportartikelen en sportkleding aangeschaft. En daarbij een kast laten maken, die speciaal gebruikt gaat worden voor de sportspullen.

De lerares van de half way home-klas Joyce Mlewa hebben we weer extra geld gegeven om materialen te kunnen aanschaffen.

In het afgelopen jaar zijn alle looppaden op het schoolterrein vervangen door duurzame in cement gelegde paden, die vooral makkelijker en veiliger zijn voor de rolstoelers. Maar natuurlijk is het ook prettig voor alle andere kinderen (zie foto 1).



foto 1: Veiliger lopen en rijden

De basisschool voor dove kinderen in Kinango:

Deze keer niets gedaan. Wel hebben we van de hoofdonderwijzer gehoord dat alle speeltoestellen die onder de overkapping staan, nog steeds goed werken. Ook komen er inmiddels jaarlijks kinderen van groep 8 door naar de ambachtsschool in Kwale.

De basisschool voor dove kinderen in Kwale:

Er is enig klein onderhoud gedaan aan de speeltoestellen, o.a. aan de draaimolen bij de doofblinden.

Een overkapping gebouwd bij de doofblinde kinderen voor toilet en hygiëne, met keukenfaciliteiten en ook als relaxplek te gebruiken (foto 2 en 3).



Foto2: wat meer comfort



foto 3: kinderen van de Dovenschool in Kwale. Linksboven: reparatie van de draaimolen

De ambachtsschool (vocational training centre = VTC) voor dove kinderen in Kwale:

Er zitten inmiddels 25 leerlingen op de 3-jarige opleiding. We hopen dat dit aantal nog zal stijgen, maar er zijn twee factoren die dit enigszins beperken. De eerste reden is dat Stichting 't Groenland nu ook kinderen sponsort die ná groep 8 naar de deaf secondary school gaan, een soort Mavo/Havo. De tweede reden is dat m.n. kinderen van ongeschoolde ouders soms maar moeizaam 'binnengehaald' kunnen worden. Uiteraard blijven we samen met het team van de VTC actief met het werven van nieuwe leerlingen.

Een klaslokaal gerealiseerd voor computerlessen. Dat is mooi omdat dit nieuwe eigentijdse kansen biedt voor de leerlingen.

Inmiddels zijn er twee groepen die klaar zijn met hun studie. Oud-leerlingen dus. Lichting 2014 en lichting januari 2015. Deze jong - volwassenen wonen nu in het dorp, in hun eigen kamers, en hebben daar ook een stageplek! De jonge mannen lopen stage bij een timmermansbedrijf en de jonge dames bij het naaiatelier van onze naaileraar.

Tijdens een vergadering met de sponsor in mei jl, hebben we besloten om de zelfstandigheidstraining – zowel qua wonen als qua werken – te verlengen naar twee jaar. Dat betekent dat aan het eind van dit jaar de eerste groep gaat afronden. Dan betekent het óók dat dan voor hen de sponsoring stopt. Het is voor hen dan tijd om hun eigen, zelfstandige weg te gaan. Dat houdt in dat er vervolgens in deze 2 jarige cyclus, naast de groep die nu in hun eerste jaars training zit, er per januari 2016 een nieuwe groep bijkomt.

De Bouw van het Dovencentrum:

De start van de bouw is waarschijnlijk eind september/begin oktober, dus die nadert snel! Met ook medewerking van eigen dove ex-studenten (foto 5).



Foto 5: Het door Carl ontworpen Dovencentrum

Het idee is dat - als dit gebouw klaar is, we hopen over een maand of negen - de hierboven genoemde oud-leerlingen hier voor maximaal twee jaar gaan wonen.

Microkredieten:

Jackson, de boda-boda rijder, heeft opnieuw een lening gevraagd. Hij wil geld gaan investeren in huisjes bouwen, en die gaan verhuren. Als eerste stap heeft hij hiervoor grond gekocht. Voornaamste reden om dit te doen is geld verdienen om zijn kinderen die opleiding te bieden die hij zelf nooit heeft gehad.

Joseph Chimera, de directeur van de Dovenschool in Kinango, heeft een lening gevraagd om zijn huis af te bouwen. Ook hij realiseert zich heel goed hoe belangrijk het is om te investeren in zijn huis. Namelijk om daarmee de toekomst van zijn gezin en familie te waarborgen.

Tot slot: financiën:

Wij bedanken iedereen, mede namens de kinderen, weer hartelijk voor zijn of haar individuele gift voor praktische ondersteuning van de 3 scholen voor speciaal onderwijs, en voor de microkredieten. Ook bedanken we Bert Geysendorpher met zijn stichting 't Groenland voor de sponsoring van de Ambachtsschool voor dove kinderen in Kwale en het in 2015 op te zetten Dovencentrum.

Om onze plannen ook de komende jaren te kunnen realiseren hebben we uiteraard financiële steun nodig. Doneren kan via het nieuwe rekeningnummer: NL25 RABO 0177411538 ten name van Stichting Umoja Rijsbergen.

We zullen alles in het werk stellen om de nieuwsbrief wat regelmatigere te laten verschijnen, zo mogelijk om de vier/vijf maanden. In principe komt er in februari 2016 een volgende editie van onze nieuwsbrief uit.

Met vriendelijke groeten, mede namens Piet en Annette Borsje, Carl van Kuijck, Vreni van Tiggelen en alle betrokkenen in Kwale, Kinango en Vuga.

Jaap Boot