



Rijsbergen, oktober 2013

Hallo beste mensen,

In september zijn we 3 weken naar Kenia geweest om weer een rondje te doen bij de 3 scholen en een sportdag te organiseren. Verder gaan we ook weer aan de slag met de ambachtschool voor dove kinderen en hopen we de koop van grond voor het te bouwen dovencentrum af te ronden.

Wat hebben we gedaan?

Op de basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Kwale hebben we:

- onderhoud gepleegd aan een draaimolen, die bijzonder intensief gebruikt wordt.
- gezien dat de sportleraar George het prima doet. Als extra taak hebben we hebben opgedragen om zelf te zorgen voor het handmatig maaien van het gras van het sportveld.
- in de half way home-klas 2 kasten laten bouwen om de zelfgemaakte producten in te zetten. In oktober is er een ouderdag, en ook komen er weer mensen vanuit Nederland kijken wat deze kinderen allemaal kunnen maken.
- de pr-folder 60x laten kopiëren om reclame te kunnen maken voor de school.
- samen met de andere 2 scholen en een gewone basisschool een sportdag georganiseerd.

Op de basisschool voor dove kinderen in Kinango hebben we

- een cementen bankje hersteld.
- een vrijwilliger een flink extraatje gegeven, omdat hij al jarenlang zowel kookt, tuiniert als bewaakt.

Op de basisschool voor dove kinderen in Kwale hebben we:

- een basketbalpaal hersteld en een metertje naar achter gezet, omdat de ring eraf afgereden was door een vrachtwagen.
- M.b.t. Microkrediet hebben we:
 - De bewaker van de school voor kinderen met een verstandelijke beperking een nieuw krediet gegeven voor een brommertaxi (= bodaboda). Zo kan hij, ondanks het feit dat hij meerdere maanden per jaar als bewaker geen salaris krijgt, toch goed voor zijn gezin zorgen.

Op de ambachtschool (vocational training centre = VTC) voor dove kinderen in Kwale hebben we:

- gezien dat de leerlingen op de ambachtschool het prima doen. Inmiddels verkopen ze hun bakproducten in een kiosk op de markt, genaamd deaf snack shop.
- gehoord dat er begin 2014, bij de start van t nieuwe schooljaar 20 tot 25 kinderen bijkomen. Dat betekent dat er een klaslokaal bij moet komen, om de diverse klassen de juiste leergelegenheid te bieden.
- eindelijk een stuk grond gekocht om het dovencentrum op te gaan bouwen, met woon- en werkplekken en ook een ontmoetingscentrum voor alle doven uit de hele regio Kwale.
- gehoord dat de eerste 7 leerlingen in november hun diploma gaan halen. Omdat we die graag binnen boord willen houden, is het noodzaak om na de aankoop van een stuk grond voor een dovencentrum, begin volgend jaar te gaan starten met bouwen. Tot die tijd gaan we zorgen voor tijdelijke opvang (wonen/werken).

Financiën

Per december 2012 zijn we gezien het groter worden van onze projecten een officiële stichting geworden: Stichting Umoja Rijsbergen. Ook hebben we bij de Belastingdienst direct de ANBI-status aangevraagd en gekregen. Dat betekent dat giften aan onze stichting financieel aftrekbaar zijn.

Iedereen bij deze namens alle kinderen weer hartelijk bedankt voor zijn of haar individuele gift voor de praktische ondersteuning van de 3 scholen voor speciaal onderwijs en de microkredieten. Ook bedanken we Bert Geysendorfer met zijn stichting 't Groenland voor de sponsoring van de ambachtsschool voor dove kinderen in Kwale en het in 2014 op te zetten dovencentrum.

Met vriendelijke groet. Ook namens alle betrokkenen uit Kwale en Kinango,

Piet en Annette